

De voorzitter sloot om omstreeks 15.00 uur de vergadering. Onder het genot van een gratis consumptie en wat lekkere hapjes begonnen 'de Frommes' met hun optreden. Het waren 5 kordate dames, die mooie liedjes zongen van o.a. Vader Abraham, Eddie Christiani, de Zangeres zonder Naam en nog veel meer liedjes van bekende artiesten.

De dames beeldden elke keer een bekende zanger of zangeres uit, waarbij de kleding en de outfit van gezicht en kapsel werd aangepast; werkelijk prachtig om te zien! Hun zang en danspasjes stimuleerden onze leden geweldig, waardoor spontaan werd meegezongen. Vooral het liedje: 'Janus, Janus, pak me nog een keer' was voor de mannen een uitdaging, maar ze durfden toch niet het podium op.

Ook het lied van 'Twee reebruine ogen' was ontzettend leuk, waarbij de vertolking vooral tot zijn recht kwam, toen de rokken werden opgelicht en wij allen keken naar de reebruine ogen op de achtersten van de twee artiesten. Dat was zo'n práchtig gezicht; we hebben ons tranen gelachen!



Al met al een fijn en zeer goed optreden van deze groep waarvan wij allemaal echt genoten hebben. Rond 17.00 uur werd deze plezierige afsluiting van de jaarvergadering veel te vroeg afgesloten.

Nu nog iets over onze nieuwe vlag. Bij binnenkomst in het Patronaat zag iedereen de prachtige vlag in de hoek bij het podium staan. De felle kleuren schitterden in het licht van de lampen. De afbeelding op de vlag stelt St. Willibrord te paard voor.

Van pastor de Kort had ik (Truus Derks) een afbeelding gekregen in zwart-wit. Dorothé Derks en Jan Lucker zijn toen met kleuren gaan spelen en hebben het ontwerp gemaakt.

Het is een kleurrijke vlag geworden. Ik (Truus Derks) heb het met veel zorg en liefde gemaakt voor onze KBO Zeelst. Hopenlijk mag deze vlag nog lang 'het gezicht' van onze groep betekenen.

Namens het bestuur,
de redactie

PASSIESPELEN TEGELEN

Voor zondag 9 juli staat in elk geval vast dat we naar de Passiespelen in Tegelen gaan.

Noteer dit alvast op Uw kalender, zodat U het niet vergeet. Hoe laat we vertrekken en verdere gegevens treft U aan in de volgende uitgave van ons boekje.

Het Bestuur

HUMOR

Zelfs zoiets ernstigs als het horen van de biecht kan zijn vrolijke kant hebben, zoals ik ontdekte toen ik een collega assisteerde in de drukte voor Pasen. Een klein meisje begon als volgt: "Ik heb voor mijn broertje en mijn zusje elk een paasei gekocht". "Dat was lief van je", zei ik. Zelfs volwassenen komen soms eerst met hun goede punten voordat ze aan hun slechte beginnen. "Vertel me nu maar je zonden", moedigde ik haar aan. "Ik heb ze allebei opgegeten", zei ze!