

Donderdag 28 februari 2008

Geacht bestuur en leden KBO Zeelst

Nadat eerst het verslag van het jaar 2007 was voorgelezen en Mien elke keer weer snel naar achteren liep, met op haar wangen een kleur als een bellefleur dacht ik : "O, Mien weet natuurlijk dat wij samen iets krijgen omdat wij anderhalf jaar de "Rustverstoorder" hebben verzorgd."

Komen daar opeens vier dochters en een schoondochter binnen lopen. Ik denk, wat gebeurt hier? Ik was helemaal hoteldebotel. Komt daar een meneer binnen met een prachtige bos bloemen, geeft mij een hand en zegt : "Ik ben Pieter Venema."

Hij heeft een brief in zijn hand en begint een heel verhaal over mij te vertellen. Van wie zal hij dat nou gehoord hebben ? Dat kan er maar één zijn... Mien van Grinsven ! Gelukkig heeft ze geen slechte dingen over mij verteld. Dan pakte hij een doosje en wordt mij de zilveren Gemeentelijke Onderscheiding opgespeld. Ik werd er helemaal stil van. Applaus door de hele menigte. Maar schijnbaar was het nog niet genoeg. Onze voorzitter Jan Egelmeers had ook nog hele lieve woorden te vertellen over mij. Ook van hem kreeg ik namens het bestuur een prachtige bos bloemen en VVV cadeaubonnen. Het kon niet op... ik werd er weer helemaal stil van. Onze dochters Philo, Dorothe, Anja, José en niet te vergeten de vrouw van onze oudste zoon, Coby, hadden ook een prachtige bos bloemen en entreekaarten voor de Schalm.

Wat werd ik verwend. Er werden volop foto's gemaakt. Het bestuur en heel veel leden van onze KBO feliciteerden mij op deze prachtige dag. Zoiets had ik niet kunnen dromen. Zoveel lieve mensen die met mij samen blij waren.



Ook vond ik het leuk dat de vlag zo mooi opgehangen was, want heel veel mensen hoorden nou dat ik die tien jaar geleden gemaakt heb. Onze dochter Dorothe heeft het ontwerp gemaakt.

We werden nog allemaal getraceerd op een wijntje of iets fris met lekkere hapjes erbij. Het was één groot feest ! Het bestuur wil ik dan ook heel hartelijk bedanken voor deze onvergetelijke dag, ook namens onze kinderen. De meiden kwamen met een voorstel om dit feest goed af te sluiten (Mien mocht ook mee). We gingen samen uit eten. Het was allemaal afgesproken werk want toen we bij het restaurant aankwamen waren daar al drie van onze zoons aanwezig en kwamen er nog meer familieleden. Allemaal verrassingen voor mij. We hebben met z'n allen heerlijk gegeten en lekker kunnen kletsen. Bedankt allemaal..ook voor deze verrassing !

Iedereen nogmaals hartelijk dank,  
Truus Derks - Camps